

Wij zijn Platform SámenWerken, een burgerinitiatief opgericht vanuit betrokkenheid bij de Leidse samenleving. We proberen mensen met een langdurige psychiatrische aandoening een stapje verder te helpen in hun leven.

Daarbij richten we ons met name op arbeidsparticipatie midden in de samenleving. Dit doen we op twee manieren:

- ondernemers en mensen uit de doelgroep bij elkaar brengen om samen een stapje verder te komen;
- bewustwording door dialoogbijeenkomsten; een aandachtswEEK 'Leidse Kappers Knippen (Om te Verbinden)!'; Samenkomst 'NietZonderOns071' (elke 2<sup>e</sup> dinsdag van september); lezingen; bijdrage Geluksroute071.

Bewustwording gaat voor ons om -ont-moeting- van mens tot mens; om praktijkervaring onderzoeken vanuit gezamenlijke nieuwsgierigheid; om het centraal stellen van mens en samenleving....



Wilt u iets betekenen voor het platform? Zou u graag meer informatie krijgen over wat we doen en wat ons beweegt? App/sms/bel naar 06 - 833 92 544, stuur een bericht aan [pfsamenwerken@gmail.com](mailto:pfsamenwerken@gmail.com) of meld u aan.